

*Gelijk het gras is ons kortstondig leven,  
Gelijk een bloem, die op het veld verheven,  
Wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer;  
Wanneer de wind zich over 't land laat horen,  
Dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren;  
Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer.*

Dankbaar voor een lang zelfstandig gelukkig leven en vol vertrouwen op een weerzien met ma, nemen wij met veel verdriet afscheid van onze vader, schoonvader en opi

## Jan Tuithof

Liefhebbende van Wil Tuithof - Bakker †

Hij overleed in de leeftijd van 88 jaar.

Sjohn en Christine  
*Saskia en Rob,  
Fay-Lynn, Rosie  
Manja en Bert*

Mario en Monic  
*Bart en Jasmijn  
Iris en Rik*

Bonnie 

Correspondentieadres:  
Coöperatie DELA  
T.a.v. Familie Tuithof  
Proostwetering 8  
3543 AE Utrecht

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.